

Da Gud var dreng



Forlag:	Høst & Søn
Sprog:	Dansk
Forfatter:	Sankt Nielsen
Kategori:	Tegneserier
ISBN:	9788763840132
Udgivet:	21. august 2015

[Da Gud var dreng.pdf](#)

[Da Gud var dreng.epub](#)

Da Gud var dreng er en vild og rablende billedbog om tiden før skabelsen, om en barndom tilbragt i det rene ingenting. Værket er nomineret til Nordisk Råds Børne- Og Ungdomslitteraturpris 2016 Hvordan mon det var, da Gud var dreng, inden han gik i gang med at skabe verden? Dengang der endnu ingenting var, ingen sure voksne, ingen sengetider, men heller ingen hund der kom, når han kaldte. Bare mørke. Og hvad gør man så? Den poetiske skytsengel, Sankt Nielsen, har skrevet en fortælling for børn og voksne til fælles undren og latter. Om ensomheden, friheden og alle de ting, man drømmer om, når der ingenting er, og man bare venter på, at det i det mindste skal blive lyst.

Med fantastiske farveillustrationer af Dorte Karrebæk. Pressen skriver: »Som eksistentielle kaospiloter kaster de de mest livstunge spørgsmål på tegne-og skrivebordet.

Hvad var der før lyset? Før skaberværket? Før zebraen? Det er interessant og bevægende at følge denne rejse fra start til mål i et lysende magisk billedsprog.« ***** – Steffen Larsen, Politiken, 25. november 2015 »I sjælden grad vildt og karakterfuldt sprudlende billedbog (...) Det er en grundskøn bog, der både kan finde på og slippe af sted med så skamløse julelege, lige så guddommeligt inspireret som djævelsk realiseret – Det er akkurat den Nielsen, jeg helst vil helgenkåre – døbt i børnebassinet af ingen karrig bæk.« – Lars Bukdahl, Weekendavisen, 4.9.

15 »En respektaftvingende modig - humoristisk, klog og smuk - nyfortolkning af den bibelske skabelsesberetning.« ***** – Sara Nørholm, Kristeligt Dagblad, 26.8.2015 »En af den slags børnebøger, den voksne læser også vil finde interesse i.« ***** – Per Krogh Hansen, Berlingske, 22.8.2015 »Modig og poetisk billedbog.« – Fine Spind, Kultur til børn »En af de mest originale bøger, jeg længe har læst.« – Tore Leifer, Eftermiddag på P1 »En helt særlig billedbog, hvor billeder og tekst tilsammen giver anledning til masser af undren, filosofien over verdens skabelse og verdens tomhed, – og de mange referencer i tekst og billede giver afsæt for en samtale om hvordan vi forvalter verden. Det er en af de bedste billedbøger, der er udgivet i år.« -

Bogbotten.dk »Dejlig humor, som rammer både børn og voksne. (...)Selvom sproget og selve historien emmer af fin humor, er denne fint balanceret med en nærmest hjerteskerende fortælling om at være et ensomt barn i mørket.« - Bøgertilbørn.dk »Rablende, poetisk og dybt alvorlig billedbog, der giver et bud på tilværelsen før skabelsen.« – Lektor »Enhver forfatter, der får sin tekst illustreret af Dorte Karrebæk har bare at takke sin gud og skaber - og selvfølgelig allerførst Madam Karrebæk selv« – Kamilla Löfström, Information »En nådeudgave af en børnebog. Den er i sagens natur bælgmørk, og den er grotesk som et Bruegel-maleri sine steder. Det er kun godt. Vilde syner og børn passer godt sammen.« ***** – Marie Theilmann, Jyllands-Posten »Karrebæks illustrationer er både grumme og fabulerende og passer perfekt sammen med Nielsens tekst, så vi selv mærker mørket, ser lyset og forstår skabelsens mangfoldighed.« – Hanne Vest, Ugeavisen Svendborg »Som læser kører man aldrig træt i den for en billedbog ret omfattende fortælling.« –Janus Neumann, Bogbotten.dk »Da Gud var dreng er en smuk og fabulerende skabelsesberetning, som afsøger det skabte og intetheden før det skabte [...] om du er barn af det 20. eller det 21. århundrede, så læs Da Gud var dreng, og læs den gerne sammen.« –Rikke Schmidt Maltesen, Standart

Det digitale læringsspil Runerod handler om en dreng, som ved et tilfælde havner i verdenen Runerod. Det digitale læringsspil Runerod handler om en dreng, som ved et tilfælde havner i verdenen Runerod. På de enkelte sider vil jeg beskrive mine forskellige interesser. Denne hjemmeside er under stadig forandring. I eddadigtet Hyndlaljód omtales en gud, som er født ved jomfrufødsel af ni jættesøstre i tidens ophav, ved jordens rand.

søndag i fasten / Tekst: Mark 9,14-29. En Naturforskers Stamtavle - 1871 Min fader var en abekat med hale naturligviis, med fire hænder, som godt tog fat og nu vilde være i pris. Læs mere om atomkraft og Jydsk Atomkraft A/S. Hej futte. Af de mathelever, der fik tjeneste på fregatten ROLF KRAKE, blev vi henvist til agterste banje (mathbanjen), Da vi kravlede ned gennem lugen, og plantede fødderne i. Da jeg var inde og besøge Kaj gav han mig en kopi af en gammel bryllupssang, fra 1880. H. Erik Adolph West og Laura Hansine Alfrida Fester. C. I eddadigtet Hyndlaljód omtales en gud, som er født ved jomfrufødsel af ni jættesøstre i tidens ophav, ved jordens rand. Af de mathelever, der fik tjeneste på fregatten ROLF KRAKE, blev vi henvist til agterste banje (mathbanjen), Da vi kravlede ned gennem lugen, og plantede fødderne i. Af de mathelever, der fik tjeneste på fregatten ROLF KRAKE, blev vi henvist til agterste banje (mathbanjen), Da vi kravlede ned gennem lugen, og plantede fødderne i. Andersen - Eventyr (1850) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og. Jeg vil også forsøge at skrive historien om mit liv. I verdenen Runerod udkæmpes en kamp mellem gode og onde.

søndag i fasten / Tekst: Mark 9,14-29.