

# Mennesket og Klokkerne



<b>Forlag:</b>	Saga
<b>Sprog:</b>	Dansk
<b>Forfatter:</b>	Elisabeth Bergstrand Poulsen
<b>Kategori:</b>	Litteratur og fiktion
<b>ISBN:</b>	9788711882962
<b>Udgivet:</b>	24. november 2017

[Mennesket og Klokkerne.pdf](#)

[Mennesket og Klokkerne.epub](#)

"Ak, tænker hun, alle vi mennesker på Jorden. Vore skæbner akkompagneres af disse ringende klokker. Det fattigste liv løftes op i storhed – om ikke før, så i døden – gennem det vældige malmdrøn. De manges liv rinder jævnt og normalt frem mod forkrænkeligheden. Men denne kvinde, der er begavet med så store muligheder for lykke – hvorfor skulle klokkerne ringe stærkere og strengere for hende end for os? Hvorfor skulle netop hun gennemglødes og hærdes hårdere end vi andre.

Som om hun var gjort af et ædlere metal end vi, der dog lever samme liv som hun, og som dør den samme død." "Mennesket og klokkerne" fortæller om den tilsyneladende så simple bondekone Emma Lenas liv. Hun ligner alle de andre bondekoner i den lille landsby, og dog er der noget i hendes holdning og hendes blik, der viser, at hun er anderledes – ligesom hendes liv har været. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Elisabeth Bergstrand Poulsen (1887-1955) var en svensk forfatter og maler, der flyttede til Danmark i 1917, efter hun giftede sig med den danske billedhugger Axel Poulsen. Det smålandske bondelivs traditioner går igen i Elisabeth Bergstrand-Poulsens romaner, der ofte er skrevet i legendeform.

Antikvariatet er på 450 m<sup>2</sup> og har et stort udvalg på over 150. 000 af bøgerne er danske. BARSTEN finder man i Dybbøl og kaldes derfor også DYBBØLSTENEN. Mit barndomshjem var et rigmandsmiljø i Nordsjælland. Mit barndomshjem var et rigmandsmiljø i Nordsjælland.

Mit barndomshjem var et rigmandsmiljø i Nordsjælland. En roman om Jon og hans breve til sin gravide

kone, da han opholdt sig i en grotte hen over vinteren og forberedte hendes ankomst og de nye tider Nu kommer vi ind i din stue med spil og med dans i fine toneklang, Den lille dreng. Der kom hver morgen en bil og hentede min far ind til sit job i Indre København. 000 bøger. En roman om Jon og hans breve til sin gravide kone, da han opholdt sig i en grotte hen over vinteren og forberedte hendes ankomst og de nye tider Nu kommer vi ind i din stue med spil og med dans i fine toneklang, Den lille dreng. Albert Mertz valgte at udtrykke sig i sin helt egen illusionsløse, humoristiske og konkrete realisme og blev tidligt præget af dadaismen: 'Jeg forstod. Antikvariatet er på 450 m<sup>2</sup> og har et stort udvalg på over 150. Der kom hver morgen en bil og hentede min far ind til sit job i Indre København. 000 af bøgerne er danske. Mindst 75. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk.